

MEZUNLARIMIZI UĞURLARKEN

1969 yılında Şanlıurfa da bu kervana öğrenci olarak katıldım. Bu yıldan önce de bu kervana katılanlar vardı, bugün de var, yarın da olacak. Sevmeyi, sevilmeyi, kin ve nefret yerine kardeşliği, ben yerine biz demeyi, adalet ve ahlak anlayışın, vatanımı milletimi ve bayrağımı sevmeyi bu kervanda öğrendim. Hocalarımızdan aldığımız bu mesajlar nesilden nesile dolaştı. Kök salan bu ağaç seksen bir ilde imam, müftü, vaiz, öğretmen, kaymakam, vali, avukat, hâkim, savcı, doktor oldu. Bürokrat, milletvekili ve bakan oldu....

Çocuklar düşe kalka büyür, delikanlı olur, genç olur. İmam hatip nesli de bu süreçlerden geçerek dikenli yolları aşarak, baskılara aldırış etmeden karanlık eller tarafından yılgınlığa itilip ve geleceği için bütün kapılar kendisine kapanırken aldırış etmedi. Mevlana'nın ifadesiyle: "Her yağmur damlası yeşili yaşatmak içindir, sanmasınlar yıkıldık sanmasınlar çöktük bir bahar için sadece yapraklarımızı döktük." Dercesine okuluna sahip çıktı, İmam Hatipli olmanın ayrıcalığına vardı ve dikenli yolları gül bahçesine dönüştürdü. Çalıştı, çabaladı davasına sahip çıktı, umutsuzların umudu oldu.

Karanlık dünyamızı aydınlatma, mazideki adalet ve ahlak anlayışımızı müstakbele taşıma, madde ile manayı bütünleştirme, eğitim -öğretim bütünlüğü içinde nazari bilgileri pratikte yaşama ve yaşatma idealin de olan bu nesil: Azimlidir, vefakârdır, gayretlidir, sabırlıdır, örnek ahlak sahibidir. Önündeki engellere aldırış etmeden, arkasına, sağına ve soluna bakmadan başı dik yürüyendir. Kendisi için değil ailesi, çevresi, vatanı ve milleti için, İslam coğrafyasında ezilen hor görülen, "öz yurdunda garip öz vatanında parya (Necip fazıl)" olan, kardeşlerinin dertlerini de dert edinen bu kervandakiler, yüreğini gönlünü daha da genişleterek ezilen bütün insanlığın dertlerini de dert edecek kadar merhametli ve takdire şayan bir nesildir.

Rahmet unsuru, ihyalara memur, yıkmaya dağıtmaya değil; diriltmeye, düzeltmeye, iyiyi, doğruyu ve güzellikleri yapmaya, her alanda batıla karşı, Hakkı

hâkim kılmada öncü, kendine taş atan, öz vatanında üvey evlat muamelesinde bulunan insanlara dahi; hidayetleri için dua edecek kadar erdemli olan bu toplumun bir ferdi olmak ne büyük bir şereftir... Üstat Necip Fazıl'ın ifadesiyle:

"Ana rahmi zahir, şu bizim koğuş

Karanlığında nur yeniden doğuş

Sesler duymaktayım davran ve boğuş

Sen bir devsin yükü ağırdır devin

KALK AYAĞA DİMDİK DOĞRUL VE SEVİN..."

Evet, sizler şuanda bu ağır yükün şuurunda, yapılması gerekenleri yapıyor ve pes etmeden yolunuza devam ediyorsunuz ve sizden sonrakiler de edecektir...

SEVGİLİ GENÇLER! Dün biz uğurlandık. Bugün de sizleri uğurluyoruz. Bütün vatan sathı, aydınlık meşalenizle aydınlanmakta ve sizlerle gurur duymakta. Sevgili ESATPAŞA Anadolu İmam Hatip Lisesi yolcuları, Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun ...

Necmeddin ÇETİNTAŞ

ESATPAŞA ANADOLU İ.H.L MÜDÜRÜ